

De OIJC bij het Nederlands kampioenschap allround .

De juryleden, de trainers, de vaste vrijwilligers en het bestuur van de OIJC hebben dit jaar het Nederlands kampioenschap allround schaatsen op de 1^e dag bezocht. Om 09.30 uur verzamelen bij de Tango en toen met 3 auto's op naar Heerenveen. Na 1,5 uur toeren was het parkeren bij de Batavus fabrieken, even koffie drinken, de OIJC jaszjes aan en op naar de ijsbaan.

Daar kwamen we met z'n twaalven op een prima plek te zitten. Het stadion was gezellig vol, maar niet afgeladen. We hadden nog zo'n 25 minuten voor de start van de 500 meter dames. Fred ging nog even naar buiten, hij kwam terug met een 5 tal KPN schaatsmutsen met het Wilhelmus op de muts. Ook was hij even snel naar het KPN clubhuis gegaan, waar van team Liga een stand was. Hier konden kinderen op de foto met hun schaatshelden en verder werd er een schaatsclinic gegeven door Barbara de Loor



De 500 meter ging snel voorbij, zowel bij de dames als bij de heren, nog geen grote verrassingen te zien, de titelstrijd was nog helemaal open. Maar toen kwam het uur der Tukkers. Jorien ter Mors uit Enschede wordt eerste op de 3 km en verslaat onder andere Irene Wüst. Enkele uren later zijn we getuige van een nieuw baanrecord op de 5 km van Sven Kramer, 6.10.37 een sublieme tijd, nadat Bob de Jong even eerder al een puike 5 km had gereden. Gelijk was ook heel Nederland getuige van de OIJCers als supporters van het schaatsen. Vol in beeld op TV bij het applaus voor Sven. Nog geen minuut later een SMSje dat we vol in beeld waren geweest.



In de dwelipauzes buurten met de burens, zo had Roelof sjans met de moeder van Diane Valkenburg, die 2^e was geworden op de 3 km nog voor Irene Wüst die 3^e was. Op de foto zie je Diane in het groen achter Roelof. Gerard tuurde door een verrekijker naar de dames aan de andere kant van de Thialf hal. Bas onze secretaris geloofde even dat Fred een prothese droeg na z'n onderbeen amputatie en daarmee toch nog altijd rond schaatst. Gerard, Gerrit als trainers en Wim als oude crack hebben de techniek van alle schaatsers nader geanalyseerd. Ineke, als enige vrouw in ons gezelschap werd alleen maar met charme omringd. Theo als organisator van het geheel had zichtbaar plezier in de hele dag. Om een uur of zes werd de terugreis begonnen en om 19.30 uur werd bij Ter Stege de dag afgesloten onder het genot van een drankje en een stampot buffetje. (zuurkool of boerenkool was de keus).



Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde dag, vol met prima schaatsten en de volgende dag hebben we inderdaad het Twentse succes binnen, Jorien is met 3 afstand zeges Nederlands kampioen geworden en Sven haalde z'n 5^e nationale titel binnen. Op naar het EK en het WK en natuurlijk natuurijs op het Hulsbeek.